



### 'Versailles aan de Schelde'

Zo werd dit buitenverblijf van de ambachtsheerlijke familie Van Hattum ooit genoemd. Binnen was er een wintertuin, een theaterzaal met draaitoneel, drie kunstzalen vol schilderijen; buiten een landschapstuin, met hertenkamp, een kassengalerij en een eiland met volière. Vanaf de jachttoren had men uitzicht over het dorp en de Westerschelde.

Tijdens de oorlog heeft het buitenverblijf gediend als onderkomen voor bejaarden uit Vlissingen, omdat het voor hen daar te gevaarlijk was. Aan het einde moesten ze weer vertrekken vanwege de evacuatie.



Oktober 1944; 'Versailles aan de Schelde' verwoest

Luchtfoto van Ellewoutsdijk, genomen voor de verwoesting van oktober 1944



## Ellewoutsdijk Bevrijd Wandelroute De Slag om de Schelde

Oktober 1944



De landing bij Baarland - oktober 1944.

### De Slag om de Schelde

Deze was een van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en Poolse troepen hadden de opdracht de Westerschelde, de toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitsers. De Antwerpse havens waren voor de geallieerden van cruciaal belang voor de toevoer van troepen en materieel. Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormden in het najaar van 1944 het toneel van een ongekende strijd.

De Schotse en Canadese troepen landden op 26 oktober 1944 bij Baarland. Zij moesten hevige gevechten leveren om Zuid-Beveland te bevrijden. Ellewoutsdijk werd zwaar getroffen; meer dan een kwart van de huizen werd vernield.

Op deze wandeling kunt u ervaren wat dit voor de inwoners betekende.



## Wandelroute 'Ellewoutsdijk bevrijd'

◆ De 14 informatieborden (met groene ruit) zijn genummerd en geven een beeld van Ellewoutsdijk voor de bombardementen in oktober 1944 en van de oorlogsschade daarna. Op de schadekaart uit 1945 kunt u zien welke gebouwen totaal verwoest zijn (in rood) of zwaar beschadigd (in blauw). Op de borden langs de wandeling staan QR-codes. Scan deze en u hoort ooggetuigenverslagen of fragmenten uit het boek *Versailles aan de Schelde* van Anna van Suchtelen.

## De schade

De kerk was het voornaamste doelwit van de geallieerden. De toren werd immers als uitkijkpost gebruikt door de Duitsers.



De 15<sup>e</sup> eeuwse kerk met zijn oudere toren (ca. 1380)



Verwoesting van de huizen in de Van Hattumstraat

Veel huizen in de buurt van de kerk werden getroffen door de bombardementen van oktober 1944, onder meer de huidige Van Hattumstraat, de herberg (links) en de school (rechts).

## De noodkerk

De kerk werd opgetrokken uit twee nissenhutten, die door de Canadezen achtergelaten zijn na de oorlog. Deze is nu te zien in het Bevrijdingspark bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp.



De noodkerk (1946)